



Nieuwsbrief 79 van VHM

**IBAN: NL51RABO 0136575234**

Anatols moeder is overleden. 77 jaar. Ze is voor zo veel mensen tot steun geweest.



Anatol tussen twee emeriti predikanten. In Moldavië zijn ze gewend bij het overlijden een bloemenboeket te geven. De boeketten zijn van kunststof. Bloemen kunnen ze niet kopen. Wij als fam. Mijster en ook Hofman hebben als leden van VHM ook een boeket geschonken. Wij hebben haar ook veel ontmoet. Dat boeket werd zo gewaardeerd. Kost omgerekend 15 euro. Anatol zei dat hij speciaal een oranje boeket gekozen heeft, de kleur uit Holland. (Olanda)  
De open kist op een vrachtauto.



Anatols vader op de begraafplaats.

Anatol is zo trots op zijn kerkje in Romanova. Ook christen politiemensen willen dat wonderkerkje wel eens bezoeken. Dan is het feest en krijgt ieder wat te eten.



Anatol hoorde dat een man in Petrovca ziek was en ging er op bezoek. Wat hij daar aantrof was onbeschrijfelijk. Wij hebben die mensen ook een keer bezocht maar we mochten niet naar binnen. Ja,... begrijpelijk.



We wisten niet dat het zo erg is. Anatol laat het verschil van handen zien. Wat voor ziekte het is horen we misschien nog wel.

Nog minder dan een varkenshok.





Je ziet dat Anatol het zo erg vindt. Dat noemen we heilige kwaadheid. We hebben Anatol nog nooit kwaad gezien. Dat zoiets nog kan bestaan. Hierboven slapen ze. Lappen op de grond en over zich heen.

Anatol, Grigorie en Slavik kregen een plan. Ze wilden direct hulp bieden. Anatol vroeg mij of het mocht. Het zou ongeveer 300 euro kosten. Ja natuurlijk mag dat. Dat moet... in Jezus Naam.

Wij appen tegenwoordig, dus snel antwoord. Grigorie en Slavik wilden direct aan de slag. Ik appte Anatol dat deze hulpverlening precies is wat Jezus bedoelt. Wanneer je dat doet doe je het mooiste werk.

Zodra er voortgang is laat ik jullie er van meegenieten. Die mensen hebben misschien nog meer nodig. Ook medicijnen.

Kijk dit is een herder voor zijn schapen.  
Hij vraagt zijn Vader in de hemel om hulp voor deze mensen.

