



Nieuwsbrief 80 van VHM

IBAN: NL51RABO 0136575234

Anatol, Grigorie en Slavik zijn er maar druk mee. De ouderen, de zieken en de allerarmsten krijgen met regelmaat aardappels, uien, eten en drinken. Hulp waar het echt nodig is.



Zo kan ik nog een paar bladzijden doorgaan. Het is allemaal zeer schrijnend. Ze zijn zo blij. Ze roepen steeds dat God ons in Olanda er voor zal zegenen.



Marsha, de buurvrouw naast de kerk in Petrovca raakte opeens verlamd. Altijd in de tuin bezig om eigen groenten te verbouwen. Een koe, kippen, een varken met biggetjes. Altijd vrolijk en tijd voor een praatje. Soms kregen we wat uit de tuin. Ze kan nu geen kant meer uit. Anatol heeft een rollator voor haar geregeld. Gelukkig helpt haar dochter, Stephanida die in de buurt woont. Anatol heeft medicijnen voor haar gekocht.



Maria wordt ook goed verzorgd door Anatol en haar buurvrouw. Ze huilt van blijdschap en zegt dat God haar niet vergeet. Ze zal nooit klagen.



In een gezin in Romanovca trof Anatol dit aan. Nieuwe schoenen en kleren waren echt nodig.



Deze jongetjes zijn door hun ouders alleen gelaten. Ook zij kregen nieuwe laarzen.





Verslik je niet in het bedrag, 1290 lei gedeeld door 15 = 86 euro. 1 euro is 15 lei. Anatol overlegt altijd alle rekeningen.



Jaarlijkse APK servicebeurt. Ook de voorruit moest vervangen worden. Elke rit krijg je een paar opspattende stenen op de voorruit. Je hoopt dan maar dat de ruit heel blijft.



Anatol kreeg van de politiecollega's in Amerika, die het kerkje in Romanovca geschonken hadden, geld om er een hek omheen te zetten en om de tuin begaanbaar te maken met een tegelpad naar de ingang van de kerk. 's Winters en bij regen altijd een modderpoel.



Vrijwilligers van het kerkje in Romanovca doen het werk. Ze zijn zo enthousiast. Dit werkt echt samenbindend.

Anatol vroeg of hij na twee jaar een week op vakantie mocht. Meestal ging hij met zijn gezinnetje dichterbij, naar Oekraïne maar daar vond hij het toch te gevaarlijk worden. Hij kan nu naar Bulgarije. Met medewerking van een collega uit Roemenië. Ze reizen 800 km vanuit Chişinău met een touringcar, 's nachts. Beter voor voor zijn rust en goedkoper als Gods bus. 7 dagen in een hotel bij de zee. Ik zei dat hij de nodige 500 euro kon pinnen. Ik zei er ook bij dat hij hard genoeg gewerkt had en dat Jezus hem hiermee ook zegende. Arbeiders in Gods wijngaard mogen niet uitgeblust raken. Daar is het werk te belangrijk voor. Woensdagavond 17 augustus hopen ze te vertrekken. Ze kijken er zo naar uit. Hij bedankte mij wel 10 keer. Ik zei dat hij zijn Zender er voor moest bedanken. Ook de sponsors.