



www.hulpmoldavie.nl

Nieuwsbrief 83 van VHM

IBAN: NL51RABO 0136575234

Onze reis naar Moldavië van 28 april t/m 5 mei 2017.

We gingen met vier man. Peter Rijks, Ad Zanen, Bas Mijster en Boaz Hofman. Twee maanden te voren boekte ik de drie tickets, voor Peter, Ad en mij. Christie Hofman, onze dochter, vroeg of Boaz haar zoontje, mijn kleinzoon dus, ook nog mee kon. Hij wil zo graag mee. Oei, even kijken of ik hem er nog bij kan boeken in hetzelfde vliegtuig. Nee, die vlucht was vol. Wat nu? Bidden. Onze machtige God regelt wel een plekje voor Boaz. Ik mailde naar Tarom, de Roemeense vliegmaatschappij of ze nog een plekje voor Boaz hadden. Ik wilde hem niet alleen in een volgende vlucht boeken. Twee dagen later de bevestiging dat ze nog een stoel voor Boaz hadden, in hetzelfde vliegtuig. 'Yes, mijn God. U hebt het weer geregeld.' Volgende probleem. Boaz heeft alleen een ID-kaart, geen paspoort. Weer een email, nu naar de Nederlands - Belgische ambassade in Chişinău met het verzoek of een alleen een ID-kaart voldoende was. Ja, dat kon. Wel opletten met een minderjarig kind. Er moet een toestemmingsverklaring ingevuld worden, uitprinten en ondertekenen door de ouders en de begeleider. Boaz is tenslotte nog maar 13 jaar. Dank u wel. Gedownload en een dag werk om alles in te vullen. Vervolgens de vlucht van Boaz betalen. Oei, dat kan alleen met een creditkaart. Wie heeft een creditkaart? Sander onze zoon had er één. Foto's van zijn creditkaart gekregen en alles ingevuld om te betalen. Steek de kaart in de Random reader en betaal. Nee, ik had die kaart nog niet. Via Whatsapp Sander gevraagd of ik de kaart op kon halen. "Nee, pa dat kan niet. Ik rijd nu richting Zeeland. Ik ben over twee dagen terug." Oei, wat nu weer. Problemen zijn er niet, wel uitdagingen. Bidden of mijn God het maar weer wilde overnemen. De volgende dag was de betalingsmogelijkheid verlopen. Nog een dag wachten... en eindelijk ik had de creditkaart. Weer bidden of de prijs niet hoger hoefde worden en ik nogmaals een link kon krijgen om te betalen. Via een email uitgelegd hoe het zat en of Tarom mij nogmaals een link wilde sturen om te betalen. Ja, geen probleem. Via het gebed krijg je de mooiste wonderen. De bevestiging was duidelijk. Boaz kon mee.

Een week voor ons vertrek kregen we van Anatol foto's met een bizarre hoeveelheid sneeuw in Chişinău. Op 20 april 13 cm sneeuw en op 21 april nog 60 cm sneeuw er bij. Waahw. Moeten we daarheen? 'Heer onze God, dit wordt een wel heel bijzondere zendingsreis... maar, met U zal het wel gaan. Dit wordt een avontuur met U... ook in vertrouwen.



Mooi tuintje bij Anatol op 20 april.
Daarna 13 cm sneeuw er op.



Toen nog eens 60 cm op 21 april. Moeten we daar heen? 23 april was het 17 graden.

Om 05.00 uur op en om 09.30 uur vliegen vanaf schiphol. Gewapend met de papieren voor Boaz, de toestemming, uittreksel bevolkingsregister, kopieën van de paspoorten van zijn ouders, de email van de ambassade in Chişinău, de tickets enz. daarna inchecken. Toen langs de douane. Ze keken naar Boaz, naar zijn ID-kaart en verder niks. Ik vroeg of ze de papierwinkel nog wilden zien. Nee hoor. Het is wel goed. Boaz en wij genoten van de vliegreis met lekker eten. Daarna Boekarest in Roemenië. Weer controle. Weer geen extra controle op de papieren. Uitchecken in Chişinău. Weer geen Boaz-controle. Om 18.00 uur werden we door Anatol opgehaald. Violeta had heerlijk eten gemaakt. Eerst de Wifi instellen en berichtje naar huis. Alles goed. Cadeautjes overhandigen.



Zaterdag 29 april. Eerst eten kopen, daarna naar Petrovca. Sorteren en in zakken doen. Heerlijk om daar weer te zijn. De mensen waren zo blij dat ze ons weer zagen. Voor Boaz was het 6 jaar geleden.



Vasile is zo arm. Hij heeft geen paard. Hij moet de 'zaamachine' zelf door de aarde trekken. Dat is pas zwaar werk. Boaz mocht hem helpen door telkens wat maïskorrels in de trechter te gooien.



Fasile en ik hadden echt wel gemak van Boaz. Hij vond alles leuk en hielp waar nodig.



Dit was een onvergetelijke dag. Wat een dankbaarheid van de mensen.

Links een heel gevaarlijke grote spin. Rechts Boaz in een slaapfauteuil. Wij sliepen in een kamer naast de kerkzaal.

