



Nieuwsbrief 86 van VHM

IBAN: NL51RABO 0136575234

Woensdag 3 mei 2017. Anatol, Peter en Ad vertrokken naar de gevangenis in Lipcani. Een plaatsje op het drielandenpunt, Roemenië, Moldavië en Oekraïne. Een heel zware rit van 600 km v.v. Ik besloot niet mee te gaan. Het was bloedheet en ik was er al meerdere keren geweest. Boaz en ik gingen op bezoek bij de arme en zieke mensen in Petrovca.



Het bezoek viel tegen. Ze spraken de gevangenen niet wat voorheen wel mocht. Ik was blij dat ik niet meegegaan was.



We kochten in het enige winkeltje van Petrovca iets voor sora Jănea. Daar werd nog geteld met een telraam. (naast Boaz). Ze schuiven de schijven heen en weer maar waarom? Daar ben ik nog niet achter. Daarna gingen we bij Jănea op bezoek. We konden haar bemoedigen mede omdat zij ernstig ziek is. Ik stelde haar de drie vragen die Anatol altijd stelt. Ze getuigde dat ze gered was door Jezus, vergeving van zonden had ontvangen en dat ze de eeuwige heerlijkheid zal binnengaan. Ook bad ik met en voor hen. Jănea en haar dochter waren zo dankbaar voor dit onverwachte bezoek. Ze kon eigenlijk niet meer zitten maar voor de foto lukte het, zij het met de grootste inspanning. Ze zei: "Een foto met groeten voor Jannie."



www.hulpmoldavie.nl



De oude wasmachine links en rechts de droger. De nieuwe. Rechtse klep centrifuge.



Anatol vroeg Boaz of hij voor deze arme familie wilde bidden en hen wilde zegenen. Hij deed het keurig.

Deze vrouw en haar moeder waren zo blij. Haar vader lag binnen dronken op de bank. We hebben nog geprobeerd hem wakker te maken. Geen reactie.

Ze moet wassen voor haarzelf, haar ouders en 10 kinderen. Maar... ze heeft door het onderwijs van Anatol Jezus leren kennen en nu vertelt ze in het hele dorp hoe goed Jezus voor haar is. Wij waren diep onder de indruk. Wij hebben de Samaritaanse vrouw persoonlijk ontmoet.



's Avonds had Anatol een christen politieconferentie belegd waar wij als gasten waren uitgenodigd. Het was leuk om al die bekenden weer te zien en bij te praten. Na de conferentie kregen we pizza en Anatol riep: "Thank you papa for the pizza. Gift from Holland." VHM had het betaald.

Donderdag 4 mei 2017. Bezoek aan Milestii Mici, de ondergrondse wijnkelders.



Er liggen anderhalf miljoen flessen wijn. 55 km onderaardse gangen. Een korte route mag je met de auto. In een winkel kun je bijzondere zaken zien, zoals de Russen dit uit hebben gegraven. Maar... we waren net buiten en het licht viel uit. Jammer. Mensen uit de hele wereld hebben daar hun eigen wijnkluis. Soms laten ze een paar flessen thuis bezorgen. We zagen ook een kluis van een Nederlander.



Daarna naar de markt. Fruit kopen voor het kindertehuis in Strășeni. Nu waren er maar 50 kinderen. Anatol kocht ook slippers voor alle kinderen. Eerst proeven of de sinaas-appels goed zijn.



Waarom slippers? Dan slijten de schoenen niet. Die zijn voor de winter. Eerst een toespraak (bemoediging) van Anatol, daarna slippers passen.



Ieder 2 sinaasappels en een banaan. Kinderen in de groei hebben fruit nodig. Regelmatig brengt Anatol fruit in kindertehuizen. Dat is te duur om bekostigen voor het kindertehuis.

Tot mijn verbazing stopten we zomaar ergens en een politieauto met chauffeur stopte achter ons. Van de achterbank kwam een deftige dame en sprak mij aan. Ze kwam mij persoonlijk bedanken voor mijn inzet en betrokkenheid voor Moldavië en speciaal voor de christen collega's van de politie. Ze sprak officieel haar waardering uit. Ik moest beloven haar weer op te zoeken tijdens mijn volgende bezoek. Ik kreeg een cadeautje, een fles wijn en chocolade. Peter, Ad en Boaz kregen ook chocolade. Het was een generaal van de Moldavische politie.



De volgende dag vlogen we terug naar Holland.