



Nieuwsbrief 94 van VHM

IBAN: NL51RABO 0136575234

Na ons bezoek aan Moldova in september trad de winter in. Anatol had er weer veel werk mee. Boodschappen, brandstof, aardappelen, kleding enz.



www.hulpmoldavie.nl



Een heel arm gezin in Petrovca. Moeder en oma zorgen voor de kinderen. Vader drinkt.



Meisje heet Olga



Anatol werd gebeld door de leerplichtambtenaar. Hij vroeg of hij kon bemiddelen. De jongen (rechts) ging niet naar school. Hij had een probleem. Geen kleren en schoenen.



Hij leefde in de grootste armoede met zijn vader en opa. 50 km van Chişinău. Het probleem was snel verholpen. Anatol kocht nieuwe kleren en schoenen voor hem en gaf hem twee jacks van zichzelf. Hij kon weer naar school.



Ook het kromme vrouwtje waar Jannie voor bad, toen ze in september bij haar was, kreeg boodschappen en pampers. Ook Maria zonder benen.



3 januari stuurde Anatol een bericht over een meisje van 13 jaar, (op de foto is ze iets jonger) Daniela uit Petrovca. Ze was ernstig ziek en Anatol vroeg of we met hem wilden bidden voor haar genezing. Vorig jaar is ze drie keer geweigerd om haar naar het ziekenhuis te brengen. Het ambulancepersoneel wilde geld hebben. Haar ouders konden het niet betalen en hebben geen ziektekostenverzekering. Ze viel telkens bewusteloos. De huisarts zei dat ze kanker had. Anatol bezocht Daniela verschillende keren, ook haar ouders. Hij bad en bemoedigde hen. Hij bracht hen het Evangelie en ze geloofden hem en in Jezus. Hij vroeg de ouders en Daniela of ze vergeving van zonden door Jezus hadden ontvangen. Ze zeiden dat ze voor 100% vertrouwden op God en dat Jezus hun redder was.

Later werd ze toch naar het ziekenhuis gebracht. Anatol belde haar moeder en ze zei dat Daniela dicht bij de dood was. Geen reactie meer. Hij reed naar het ziekenhuis en vroeg of hij haar mocht bezoeken. Dat mocht niet 'omdat ze in coma lag en al bijna dood was'. Ook haar ouders mochten er niet meer bij. Anatol schreef: "Dit is Moldova als je niet betaald. God haalde Zijn kind Daniela thuis."

Anatol ging naar de begrafenis die werd geleid vanuit de Orthodox Russische kerk.



Op 30 september 2018 waren wij bij de familie van Stefan. Waterleiding was aangelegd. Nu de leiding nog naar binnen waar met een kraan water getapt kan worden. Anatol had berekend dat dit 250 euro zou kosten. We zeiden dat ze er eerst voor moesten bidden, zoals Stefan een jaar lang voor de fiets gebeden had.



Doordat onze vaste vrijwilligers uit Sliedrecht de sponsoring van de waterpomp op zich wilden nemen was het bedrag snel bij elkaar. Op de foto's zie je hoe blij deze mensen zijn. Anatol zei dat ze zo verwonderd waren en God dankten. Maar doordat ze nu naar het Baptistenkerkje van Oleg gaan worden ze gepest en achtergesteld, vooral Stefan. Hij is de jongste zending in het dorp Molovata en zegt dat hij de fiets, de waterleiding en de pomp van Jezus gekregen heeft. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. De orthodoxe priesters zijn furieus en stoken de mensen op. Oleg heeft er persoonlijk weinig last van behoudens dat er maar weinig mensen naar het kerkje komen. Ze durven geen ruzie te maken met de brandweercommandant. Dat zou niet handig zijn. Maar Stefan's moeder durft niet meer naar het kerkje. Anatol vraagt om mee te bidden dat er een wonder gebeurd en het kerkje kan groeien, ondanks de tegenstand.



Anatol en Grigorie brachten aardappels bij de armste gezinnen van Petrovca en bij 2 families in Copaceni. 19 families werden bezocht. Een bus vol aardappels voor 46 personen.

Onderwijl legde hij nog een ruzie bij in een gezin waarvan de man zojuist uit de gevangenis was gekomen.

Ik schreef al over onze vaste vrijwilligers. Die wil ik hier eens in het zonnetje zetten. Zij zijn al jaren bezig met handwerken en spulletjes verzamelen voor de verkopen die ze regelmatig organiseren. De opbrengst is altijd voor VHM Moldavië. VHM krijgt van hen enkele honderden euro's per jaar in de kas gestort. Hierbij spreken wij onze oprechte dank uit voor het belangeloze werk van deze drie dames. Zij zorgen met de sponsors dat Anatol altijd geld genoeg heeft om de armste mensen van het nodige te voorzien. Wat zo mooi is, en dat weten de dames ook, God zegent dit prachtige werk. Dames.... Mattheus 25 vers 40 wordt door jullie letterlijk in praktijk gebracht. Als Jezus het telkens opneemt voor de armen zegt Hij er bij: "Dan heb je dit werk aan mij gedaan." Bestaat er mooier werk dan wat jullie doen?

We hebben nog een vaste vrijwilliger die oud ijzer, kabels, defecte computers en elektrische apparaten verzamelt. Hij sloopt alles uit elkaar en levert het in bij een handelaar die het van hem koopt. Ook hij doneert wat hij ontvangt in de kas van VHM. Dat levert ook honderden euro's per jaar op.

Zijn naam is Henk van Trooijen uit Sliedrecht. Een prachtkerel. Wij kennen elkaar vanaf onze jeugd en hij is zo bescheiden dat hij niet op de foto wil. Zondag vroeg ik hem weer om een foto. Hij wees dat beslist af en zei met nadruk: "Bas, dat wil ik niet. Je weet, ik werk in stilte." Hij ging er verder niet op in en moest weg. Ik weet dat hij zich heel bewust is dat hij werkt in Gods Koninkrijk. Dat is het belangrijkste. Jammer, dus geen foto van Henk.

(Onder) Corrie van Werd. Ze is verbazend handig en maakt de mooiste dingen van restjes wol en stof. Naaien, breien, haken, verven. En alles heel secuur en ziet er professioneel uit. Ook zet ze bepaalde eigen gemaakte dingen op Marktplaats. Te veel om op te noemen. Hier onder enkele foto's.



Anda van Rijsbergen is ook zo'n kunstenaar maar dan met kantklossen. Prachtig wat ze maakt. Wat een geduld moet ze hebben.



Joke Scholten, mijn nicht, is de motor. Zij is de ambassadeur voor VHM en regelt verkopeningen enz. Ze weet waar ze alle inspanningen voor doet omdat ze ook een keer met ons mee is geweest. De arme mensen hebben de liefde van haar hart.



Wordt vervolgd.

Volgende keer de wonderen met de koe.